

ישראל אינה יכולה לאפשר למסיונרים לחדור לבתי ישראלים

חדשות מזעזעות הגיעו השבוע מישראל. חברים בקהילה היהודית מודאגים, ובצדק, מכך שערון הטלוויזיה מאורלנדו GOD-TV זכה ברישיון לשדר בישראל למשך שבע שנים.

אמנם תוכניות נוצריות רבות זמינות כבר בערוצי הכבלים בישראל, אך המקרה הזה שונה משום שערון "שלנו" של GOD-TV ישדר בעברית בלבד תוכן המכוון ספציפית ליהודים.

דובר של GOD-TV הילל את הענקת הרישיון לשדר בישראל כהישג היסטורי שישיע את קולן של מאות קבוצות יהודיות-משיחיות שעוסקות בפעילות מסיונרית כיום בישראל.

לתנועה המשיחית ולקבוצות מסיונריות כדוגמת "יהודים למען ישו" (Jews for Jesus) אמונות נוצריות אוונגליות דומות, אך מנהיגיהם מתקראים "רבנים" והכנסיות שלהם מכונות "בתי כנסת משיחיים".

על אף שהם דוחים את היהדות הרבנית ההיסטורית, הם מנצלים מסורות יהודיות כדי לעטות על עצמם כסות של לגיטימיות. גישה זו משכה מאות אלפי יהודים ברחבי העולם, רבים מהם נשואים ללא יהודים וחשים כי זהו ערבוב נוח של יהדות ונצרות. ההערכה היא כי ישנם בישראל כ-30,000 יהודים המזוהים עם תנועה זו.

אין צל של ספק שערון "שלנו" של GOD-TV פועל בכוונת מכוון להטיף לנצרות ולהמיר את דתם של יהודים.

וורד סימסון, העומד בראש GOD-TV, הצהיר כי בכוונתם "להחדיר את הבשורה של ישו לבתיהם, חייהם ולבבותיהם של בני העם היהודי". תוכניות המכוונות לקהל של ישראלים יהודים, צעירים ומבוגרים, יעבירו את המסר כי "ישו הוא המשיח והמושיע של היהודים".

פעילות מסיונרית מסוג זה חמורה במיוחד בתקופה זו של התמודדות עם נגיף קורונה שבה רבים מאיתנו פגיעים יותר, ספונים בבתים, בודדים ודבוקים למכשירי הטלוויזיה והטלפון.

טענתו של סימפסון כי יהודים משיחיים "פשוט מאמינים שישוע הוא המשיח שלהם" טועה ומטעה. העובדה כי GOD-TV ויהודים משיחיים נמנעים בכוונה מלומר בפירוש כי הם מאמינים שישו הוא האלוהים מוכיחה כי הם ירשו מהתנועה המסיונרית "יהודים למען ישו" אסטרטגיה של הטעיה מכוונת. כשהם נמנעים מלציין את אמונתם כי ישו הוא האלוהים – אמונה שנדחתה מכל וכל על ידי כל הזרמים ביהדות – הם מסווים את המסר הנוצרי בדרך שתהיה קלה יותר לבליעה על ידי יהודים.

במשך שנים, השתמשו מיסיונרים ברשתות החברתיות כדי להגיע אל יהודים בבתיהם. טקטיקה זו הוכיחה את עצמה כיעילה יותר מעמידה בפניות רחוב או ממעבר מדלת לדלת.

אין פלא אם כך שבכל שבוע יותר מ-20,000 איש פונים ל-Jews for Judaism ('יהודים מען יהדות'), באתר האינטרנט, בערוץ היוטיוב וברשתות החברתיות. המידע האיכותי שאנו מציעים מספק תשובות לטענות המיסיונרים, וגישה רלוונטית ומעוררת השראה ליהדות.

'יהודים למען יהדות' הגישה לממשלת ישראל את מחאתה הרשמית ובקשה להפוך את ההחלטה להעניק להטעיה המיסיונרית דריסת רגל בבתיהם של מאות אלפי ישראלים. שר התקשורת אף הביע כבר את התנגדותו לתוכניות המיסיונריות של GOD-TV.

הקהילה היהודית חייבת לעמוד מאוחדת כדי לחזק את ישראל, ובה בעת לשמור על יהדותם של יהודים.

הרב בן ציון קרביץ

מנכ"ל ומייסד

JewsforJudaism.org